

Website <http://www.aandehand.nl/Archief-artikel/1264/10653/Slavenhaler.html>

Slavenhaler

Aangemaakt: 19-02-2009 07:00 Gepubliceerd: 06-02-2009 16:54

Rob Ruggenberg

Eerder bespraken we in *Aan de Hand* het debuut van ex-journalist Rob Ruggenberg die met *Het verraad van Waterdunen* vele kinderharten sneller deed kloppen. *Slavenhaler* is weliswaar geen vervolg van Ruggenbergs eerste boek, maar wel opnieuw een historische jeugdroman waarin kinderen plotseling terechtkomen in de keiharde wereld van volwassenen. De auteur stelt dat de kinderen in zulke situaties heel dapper zijn, vroeger maar ook nu. Ruggenberg vindt het belangrijk om daarover te schrijven. Omdat hij dat erg goed doet en zijn verhalen een sublieme inkijk geven in de (zwarte) geschiedenis van de slavernij, is ook dit boek opnieuw een aanwinst.

Het verhaal begint in 1637 op twee fronten: in Nederland waar de jongen Tyn sloop gaat op een slavenschip, en in Ghana waar Tyns halfzusje Obaa als vermeende heks uit haar dorp wordt verstoten en na lange omzwervingen uiteindelijk wordt verkocht als slavin. Zo komt ze op hetzelfde schip terecht als waarop Tyn vaart. Ieder voor zich en later gezamenlijk doorstaan ze de meest afschuwelijke momenten: verraad, diefstal, uitbuiting, uitputting, mishandeling, poging tot verkrachting – ze maken het allemaal mee en slaan zich er moedig doorheen. De auteur neemt geen blad voor de mond als het gaat over de bijbelse vergoelijking van slavernij die indertijd veelvuldig werd gebruikt. Ouders hebben dus nog wel wat uit te leggen aan de jonge lezers van dit boek. Zie ook: www.slavenhaler.nl. (*Silvester van der Pol, 2007-5*)

Querido, 256 blz., leeftijd 12+