

Slavenhaler

Rob Ruggenberg

Wat een prachtig boek, jammer dat het uit is.

Slavenhaler is de tweede historische jeugdroman van Rob Ruggenberg. In 2006 verscheen zijn debuut 'Het verraad van Waterdunen'. Dat boek ga ik zeker ook lezen.

Slavenhaler is het verhaal van Tyn en zijn halfzusje Obaa en speelt zich af in 1637-1638.

Het hartverscheurende verhaal van een jongen en een meisje die alles overhebben voor hun vrijheid staat op de flap, en dat klopt ook.

Tyn wist lang niet van het bestaan van Obaa af, pas op zijn sterfbed vertelde Tyn's vader over haar. Obaa was verwekt bij het negermeisje Heimwee, de toenmalige dienstmeid. Niemand mocht dat weten natuurlijk en Heimwee werd teruggestuurd naar Afrika. Daar overleed de moeder maar Obaa bleef in leven. Zij is even oud als Tyn.

Omdat Tyn geen enkele familie meer heeft besluit hij op zoek te gaan naar Obaa. Hij monstert aan op een schip van een slavenhandelaar, de driemaster de Roode Cameel, als jongste matroos. Het leven op het schip is zwaar maar wat Tyn niet weet is dat zijn halfzusje het veel zwaarder heeft. Zij is altijd de vreemde eend in de bijt gebleven met haar gemengde bloed, ze was lichter van kleur dan haar dorpsgenoten en was lastig. Ze heeft van haar vader geen naam gekregen en iedereen noemt haar Obaa Huhini wat zoiets als zwerfster betekent. Ze wordt behandeld als een slaaf.

Bovendien bezat ze het Oog en het Oor volgens de dorpingen, wat niet veel goeds voorspelde. Na een voorval moet Obaa weg en ze wordt weggevoerd naar Nanom Pow Mu, een tovenaarsdorp, waar zij vermoedelijk geofferd zal worden aan de sasabonsam. De reis verloopt desastreus waardoor Obaa nog meer de naam krijgt dat zij het Oog en het Oor heeft. Uiteindelijk komt zij daar aan samen met Kofi, haar bewaker...

Ondertussen is Tyn gearriveerd in Afrika, aan de slavenkust en krijgt te horen dat Obaa dood is...

Tyn is woedend, hij weet zeker dat zijn halfzusje vermoord is door de negers, en stopt met zoeken. Hij gaat mee met de schipper om slaven te kopen. Hij heeft zich de taal van de slaven een beetje eigen gemaakt en begint mee te doen aan de kwalijke praktijken van de slavenhandelaren, alles went...

"Tyn hoorde het sissen, hij voelde de hitte op zijn arm en een tel later rook hij het verbrande vlees. Het meisje gilte zo verschrikkelijk dat hij haar bijna losliet. [...]

Op de schouder van het meisje stonden, met roodgezwollen randen, de letters RC [...]

Even voelde Tyn schaamte over wat hij gedaan had. Maar toen dacht hij aan Obaa en herinnerde hij zich dat die negers zijn zusje hadden vermoord, alleen omdat ze lastig was - en toen kon hij weer verder."

En dan vindt hij Obaa! En dat heeft grote gevolgen voor hen beiden...

Het verhaal speelt zich afwisselend op zee en in Afrika en Brazilië af. Het zeeleven in die tijd was hard en genadeloos. Ook het leven in Afrika is niet gemakkelijk en wordt onverbloemd beschreven, met name het bijgeloof en de gevolgen daarvan.

De slavenhandelaren waren geen lieverdjes, de slaven worden onmenselijk behandeld en de 'waar' kwam zelden voltallig aan. Velen stierven onderweg.

Obaa en Tyn zijn beiden sterke karakters en mooi neergezet door Rob Ruggenberg. Ondanks het keiharde leven van beide kinderen en de ontberingen die zij moeten ondergaan wordt het verhaal nergens gruwelijk, wel realistisch.

Een prachtig indrukwekkend boek, lezen!

Hardcover | 304 Pagina's | Querido Kinderboek | 2007 ISBN: 9045104229, 12+

© Dettie
april 2007

<http://www.slavenhaler.nl/>