

De nieuwe Thea Beckman is misschien wel een man

Met *Slavenhaler* voegt Rob Ruggenberg een roman toe aan de al enige jaren groeiende stroom jeugdboeken over de slavernij. En ook aan de recente reeks jeugdboeken waarin het Nederlands verleden kritisch tegen het licht wordt gehouden. Ruggenberg rekt af met de Nederlandse slavenhandel in de Gouden Eeuw, zoals Robin Raven in *De vloek van Pak* deed met de koloniale wandaden in Indonesië.

Ruggenberg debuteerde vorig jaar met *Het verraad van Waterdunen*, een spannend boek over de Tachtigjarige Oorlog. *Waterdunen* was een taartpunt uit een bekende geschiedenisepisode, die zijn speciale smaak dankte aan het subthema van de kindsclaven van de Spaanse soldaten. *Slavenhaler* is een breed opgezette avonturenroman.

Die ambitie wordt weerspiegeld in het decor van de roman, die zich afspeelt in Nederland, West-Afrika en Brazilië. En in de vele personages die het boek vullen met hun gedachten en stemmen. De hoofdpersonages zijn de Nederlandse jongen Tyn en het West-Afrikaanse meisje Obaa, die dezelfde, Nederlandse vader hebben.

Tyn reist als scheepsjongen naar Afrika om te zoeken naar zijn halfzus, die in West-Afrika op zoek is naar het geboorteland van haar moeder. Hun wegen kruisen op de slavenboot, waarop Obaa als slavin wordt afgevoerd. In Brazilië gaan de twee samen op zoek naar de vrijheid. In de goed gedocumenteerde beschrijving van deze tochten is Ruggenberg overtuigend. De verstandhouding tussen Tyn en Obaa komt helaas niet zo uit de verf. Ook hanteert Ruggenberg nodeloos veel perspectieven. Dat van prins Maurits bijvoorbeeld, die een stichtelijk boek over de slavernij leest. Duidelijk bedoeld om de medeplichtigheid van kerk en staat te hekelen, en hinderlijk omdat de prins verder geen rol speelt. Maar als geheel is *Slavenhaler* een meeslepend en onthullend boek, waarmee Ruggenberg een flinke stap vooruit heeft gezet in zijn schrijverschap. Als hij zich zo blijft ontwikkelen zou de nieuwe Thea Beckman wel eens een man kunnen zijn. (KB)

Rob Ruggenberg: 'Slavenhaler'. Querido; 304 pag. 12+; 14,95