

*** **SLAVENHALER** +12

Wanneer Tyns vader overlijdt, ontdekt de wees het bestaan van zijn halfzus Obaa, door zijn vader verwekt bij een Afrikaanse slavin. In het voetspoor van zijn vader monstert hij aan op een schip naar de Afrikaanse Slavenkust. Obaa is intussen verdreven uit haar dorp omwille van haar vermeende magische krachten, en op weg om geofferd te worden. Tot ze in handen van slavenhandelaars valt ... Deze bijzonder meeslepende historische roman vertrekt vanuit een zeer zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Uit het dankwoord blijkt dat Rob Ruggenberg zich geen moeite gespaard heeft om zich te documenteren en in te leven in de materie. De site slavenhaler.nl geeft overigens nog een boel bijkomende informatie over het onderwerp, aantrekkelijk gestructureerd en heel helder geschreven. Stof genoeg voor een spreekbeurt of project. Maar gelukkig is deze roman niet alleen historisch correct en rijk gestoffeerd. De schrijfstijl van de auteur is van een dergelijk niveau dat hij erin slaagt je mee te zuigen in een leefwereld die ver af ligt van de onze. Daarbij gaat hij de confrontatie niet uit de weg. De verhalenlijnen van de twee hoofdpersonages laten immers toe die afschuwelijke praktijk van slavenhandel vanuit de twee standpunten te zien. En dat is bijzonder boeiend. En wanneer de twee hoofdfiguren elkaar dan toch vinden, herkennen en erkennen, en uiteindelijk samen vluchten naar het historische paradijs voor gevluichte slaven, hou je als lezer echt wel je adem in.

[Lieve Raymaekers]

Auteur(s) **Rob Ruggenberg**

Soort FICTIE

Themawoorden **Slavernij | Afrika |**

Uitgever	Querido / Amsterdam
Uitgavejaar	2007
Pagina's	304 p.
Bindwijze	gebonden
Prijs	€ 14.95
ISBN	90-451-0422-5