

Slavenhaler

Auteur: Ruggenberg, Rob

Rob Ruggenberg schreef eerder 'Het verraad van Waterdunen', een bijzonder jeugdboek over de Tachtig Jarige Oorlog. In dit boek 'Slavenhaler' laat Ruggenberg opnieuw zien rasverteller te zijn. Hij geeft een bijzondere inkijk in de (zwarte) geschiedenis van de slavernij.

Het verhaal begint in 1637. In Nederland bij Tyn, een jongen die sloop gaat op een slavenschip en in Ghana waar Tyns halfzusje Obaa als vermeende heks uit haar dorp wordt verstoten en na langdurige omzwervingen uiteindelijk als slavine verkocht wordt. Daarbij komt ze terecht op hetzelfde schip als waarop Tyn vaart.

Ze doorstaan momenten die je liever nooit zou meemaken: verraad, diefstal, uitbuiting, uitputting, mishandeling en een poging tot verkrachting. Tyn en Obaa doorstaan het. Omdat Ruggenberg het verhaal vanuit Tyns gezichtspunt en deels uit dat van Obaa beschrijft, krijg je voor beide jongeren sympathie. Het is confronterend om te lezen dat dominee Udemans de slavernij op grond van de bijbel goedkeurt.

Marielle Oussoren schreef in het RD: 'Wat is het geheim van een schrijver als Rob Ruggenberg? Schijnbaar zonder moeite schudt hij een verhaal uit zijn mouw over bijvoorbeeld kindslaafjes ("Slavenhaler", Querido, 2007), dat in sobere bewoordingen een beeld schetst van de slaventijd, geloofwaardig is, emoties op subtiele wijze weergeeft. Tegelijkertijd leest het als een trein en is het vrij van gedateerde zinnen of gekunstelde aanpassingen aan de moderne wensen van lezers'.

Het is een prachtig geschreven en spannend verhaal. Gewoon lezen! Voor iedereen vanaf 12 jaar een must.

AP