



Het boek ter bespreking is voor kinderen van groep 8: **Slavenhaler**. Schrijver Rob Ruggenberg was op bezoek op woe. 4 okt. 2006 in Vlaardingen tijdens onze live-uitzending in Plantageboekhandel Den Draak. Hij vertelde toen over de boeken **Waterdunen** en over Slavenhaler. Tijdens die uitzending kreeg ik een aantal boesjes van Rob. Deze boesjes, een soort schelpen, spelen een belangrijke rol in het boek. Slavenhaler is een stevig boek met mooie illustratie op de kaft. Gelukkig zitten er geen illustraties in het boek bij het verhaal. Vanaf de eerste regels zit je al meteen in het verhaal. Het boek begint met een voorwoord, geschreven door Tyn, die een van de hoofdrollen in het boek vervult.

**Korte inhoud:** *Tyn hoort van zijn stervende vader dat ergens in Afrika nog een halfzusje van hem leeft. Ze heet Obaa, meer weet hij niet. Tyn vaart met een schip mee naar de Afrikaanse kust. Daar zoekt hij zijn zusje, maar hij vindt haar niet. Obaa lijdt een ellendig leven bij een zwarte stam die haar liever gelijk aan een slavenhandelaar zou verkopen. Als ze de heilige stenen van een dode tovenaars steelt, wordt ze betrappt en geboeid naar een tovenaarsdorp gebracht. Daar weten ze wel raad met lastige meiden. Maar Obaa geeft zich niet gewonnen.*

Er lopen twee grote verhaallijnen door dit boek, die op een gegeven moment bij elkaar komen. Bij beide verhalen is het zó spannend, dat je graag wil blijven dóórlezen. Eerst verwickelingen van de Zeeuwse jongen Tyn, daarna de leefomstandigheden van het Westafrikaanse meisje Obaa. Beiden hebben dezelfde vader, maar een andere moeder. Behalve dat je een spannend verhaal leest, krijg je ook de nodige historische informatie te lezen. Die is interessant en verveelt nooit. Je merkt wel, dat de schrijver weet waarover hij schrijft! Veel termen die in die tijd werden gebruikt, staan achterin het boek apart vermeld. Handig en informatief. Het boek voldeed bij mij volkomen een de hoge verwachtingen. Zeker na het boek Waterdunen was ik zeer nieuwsgierig naar dit boek.

Rob Ruggenberg schreef als journalist voor het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad. Geschiedenis en de zee hebben altijd zijn liefde gehad en dat is te merken aan zijn eerste jeugdboek, **Waterdunen**. Hij kwam op het idee voor het verhaal toen hij las over kindslaven in het Spaanse leger en een zandplaat voor de kust van Westkapelle met de ruïnes van het stadje Waterdunen. Dit voorjaar verscheen dus zijn tweede jeugdboek bij Querido: **Slavenhaler**. Een boek vol spanning, avontuur en..... met een goed verhaal: aanbevolen!!

Voor de liefhebbers die meer willen weten geeft de auteur achterin tekst en uitleg over het ontstaan van het verhaal en de historische context. Wil je dan nog meer weten, dat kan ook nog: ga naar de zeer informatieve website [www.slavenhaler.nl](http://www.slavenhaler.nl)